



Uit de Kunst

22 mei 2014

We gaan de zomer in

De afgelopen periode bruiste het volop van activiteiten. Burgemeester Victor Molkenboer bracht namens de gemeente de felicitaties over aan de vereniging ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan.

Aan het slot van deze Nieuwsbrief vinden we een bijdrage van Leo Borsboom die de eerste 25 jaar lid was van onze vereniging.

Ons Atelier wordt inmiddels op twee ochtenden, vier middagen en drie avonden in de week gebruikt. Toch is er nog voldoende ruimte voor nieuwe activiteiten en voor groepen die goedkope atelierruimte nodig hebben.



Groene Hart

We zijn gestart met een vernieuwde website. Je vindt hem op www.kunstkringwoerden.nl. Cor Luijendijk is de webmaster. In deze nieuwsbrief hebben we de verbinding met de website sterk verbeterd, waardoor de nieuwsbrief meer als aangever van het nieuws gaat fungeren.

de komende periode

Vorbereiding Najaarssalon

Op zaterdag 24 mei van 10.00 tot 13.00 uur wordt door initiatiefnemers Jannie Maakenschijn en Lia Luijendijk een bijeenkomst in het Atelier georganiseerd als voorbereiding op de Najaarssalon die dit jaar in het teken staat **van 3D-werk en fotografie**.

Leden die met 3D werken en zich op de Najaarssalon willen presenteren moeten zich tijdig gaan voorbereiden.

Voor aanmelding of meer informatie kun je contact opnemen met Jannie of Lia.



Atelierroute Groot Woerden

Op 6 en 7 september vindt de organisatie van de Atelierroute Groot Woerden voor de twaalfde maal plaats.

Woerdense (amateur) kunstenaars, waaronder een tiental leden, stellen hun atelier of woonhuis open voor het publiek om hun werk te laten bezichtigen. In een aantal gevallen exposeert een 'maatje' mee. Een 'maatje' is een bevriende kunstenaar van elders die door de Woerdense kunstenaar is uitgenodigd samen met hem of haar te exposeren.

De Atelierroute wordt ondersteund door een overzichtstentoonstelling in de voormalige wasserij van Van Slagmaat aan de Leidsestraatweg in Woerden van 9 augustus tot 7 september 2014 waar van elke deelnemende kunstenaar een werk wordt geëxposeerd.

In 2013 deed er een recordaantal van 59 kunstenaars mee, waarvan 10 kunstenaars van Künstlerwerkstatt e.V. Rote Erde uit onze partnergemeente Steinhagen.

Op sommige adressen konden meer dan driehonderd bezoekers worden genoteerd. In totaal hebben naar schatting meer dan 750 mensen tijdens deze twee dagen de Atelierroute bezocht.



Dit jaar zijn er 52 inschrijvingen van Woerdense kunstenaars en hun eventuele maatje (waarvan twee Oostenrijkse deelnemers). Voor meer informatie [klik hier](#)

de afgelopen periode



Excursie Rijksmuseum, 23 maart

Een grote groep leden met partners was op 23 maart op bezoek in het Rijksmuseum. Iedereen had gekozen voor een rondleiding door het gebouw zelf. Veel aandacht werd bij de rondleiding besteed aan de restauratie en het herstel van elementen die Pierre Cuypers bij de bouw (1885) had aangebracht. Het was de moeite waard en na afloop was er voldoende tijd om de eregalerij te bezoeken. Voor foto's [klik hier](#)



Veelzijdig Collectief blijft actief in ons Atelier.

Het Veelzijdig Collectief onder leiding van Iny Hummelink blijft heel actief in ons Atelier. Op de foto hiernaast (8 april) is een tegeltableau te zien dat geheel van stof is vervaardigd. Circa twaalf deelnemers nemen aan deze landelijke workshop in ons Atelier deel. Het is de moeite waard om ook als buitenstaander eens een kijkje te nemen bij een van haar workshops.



Te Hooi en Te Kunst

De Kunstkring heeft op 12 en 13 april 2014 deelgenomen aan Te Hooi & Te Kunst bij Tuincentrum Rodenburg in Geestdorp. Een fotoreportage van Maria Margraf. [Klik hier](#)



Het 9e lustrum op dinsdag 15 april

Gezellig druk, mooie speeches en een onberispelijke organisatie kenmerkten deze bijzondere Ontmoetingsavond. Het was een volle zaal met leden, hun partners, oud-leden, vrienden en modellen op de lustrumavond. Na een openingswoord van voorzitter Hans Hagen en een welgemeende felicitatierede van burgemeester Victor Molkenboer diste Jan Vermaat, speciaal overgekomen uit Friesland, fraaie verhalen op uit het verleden. Fons van der Reep bracht vrolijke en

verrassende gedichten en Pasquale Cherillo liet zich ook dit keer niet onbetuigd met enkele prachtig gezongen Italiaanse liederen.

Met de maaltijd die Bep Cherillo, Ilja Pronk en Christian Jut hadden bereid voor de ruim zestig gasten, werd het een ouderwets gezellige avond. De avond werd omlijst met geweldige muziek door René Rijlart (mondharmonica) en gitarist Daan de Jonge. Op naar de vijftig. [Voor de foto's van Aart Sliedrecht, klik hier](#)





Workshop abstraheren door Ido Vunderink

Onvermoeibaar blijft Ido Vunderink workshops verzorgen. Inmiddels zijn er zes zaterdagochtenden geweest. De groep is wisselend, tussen de acht en twaalf man. Een goede opkomst dus. Regelmatig sluiten ook leden van andere verenigingen uit Woerden aan.

Omdat de workshop abstraheren een experiment is, zijn er voor de deelnemers geen kosten aan verbonden. Bij het abstraheren gaat het erom los te komen van de vorm en van het detail. Het gaat om compositie en evenwicht. De resultaten mogen er zijn, want menigeen heeft al een fraai product aan de muur hangen.

[Voor een impressie, klik hier](#)



Nachtcultuur, 29 maart.

Op 29 maart was het een drukte van jewelste in het leegstaande pand op de hoek Hoge Woerd-Molenstraat. Vanaf 9 uur 's morgens was er de opbouw van de exposities van de jubilerende Schilderclub Woerden (25 jaar) en van onze Kunstkring. Het gebeurde in de vorm van een Pop-Museum. Voor één dag snel opbouwen en voor de avond valt uur weer snel afbreken. Van de Kunstkring waren veel leden van de partij. Het werd iedereen ook gemakkelijk gemaakt. Je kon gewoon voorrijden in de Molenstraat, werken afleveren aan Jilles, Ilja, Fons en Theo en weer doorrijden via de Hogewoerd.

Deze eendaagse expositie mocht zich verheugen in een flinke belangstelling. Het aantal bezoekers lag rond de 250.

[Voor de foto's van Fons van der Reep, klik hier](#)



Overleg over behoud van collectie Everardus Bogardus

Op 22 april vond overleg plaats over het behoud van de collectie Everardus Bogardus. tussen een afvaardiging van het bestuur van de kunstkring met de directeur en conservator en de voorzitter van de Stichts- Hollands Historische Vereniging. Er bestaat geen zekerheid of deze collectie voor Woerden kan worden behouden.



Werkbespreking 6 mei

De werkbespreking van 6 mei werd bezocht door leden van de Kunstkring en van de Schilderclub Magenta. Jannie Maaken-schijn nodigde uit tot diepgaande discussie over de vormgeving van een door haar gemodelleerd paard, via een aquarel een pastel, een discussie over de compositie in acrylschilderijen en Gert Jan Meijer sloot de rij met een verhaal over een van zijn favorieten Vieira sa Silva aan de hand van enkele kunstboeken.

Kunstkring en Gilde samen aan project Petrustoren

Op 12 mei kwamen de voorzitters van het Gilde Woerden en de Kunstkring, Norbert Teunissen en Hans Hagen een project overeen om een panorama te schilderen van Woerden vanaf de Petrustoren. Een en ander ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van het Gilde en het 45 jarig bestaan van de Kunstkring.



Buiten schilderen 20 mei

De dinsdaggroepen van de ochtend en de middag konden het niet opbrengen om met het prachtige weer in het Atelier te schilderen. De coördinatoren organiseerden een dag buiten schilderen achter de boerderij op Breudijk 45B in Harmelen.

Acht leden van de Kunstkring waren present. [Klik hier](#) voor een impressie.

huidige en komende exposities



Voorjaarssalon in het Baken 3 mei

De expositie van de Kunstkring in de Voorjaarssalon 2014 in het Baken werd op 3 mei geopend door de voorzitter van de Expositiecommissie Ton Friederichs. De expositie maakte op 3 mei deel uit van een fietsroute uitgezet langs een vijftal exposities (Kunstkring, Schilderclub Woerden, Magenta, schildergroep Corien Kuijper en Galerie Van Slagmaat) ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Schilderclub Woerden & Jeugdschildersclub.

[Lees verder](#)



Bibliotheek

Tot 18 augustus is in de Bibliotheek het werk te zien van ons lid Inge Sips. Voor Inge is het centrale thema: het paard. Belangrijk in haar werk is de uitbeelding van de "kracht en snelheid" van het paard. De expositie geeft met ca 40 werken een prachtig en verrassend overzicht van het gedreven werk van Inge en is een bezoek meer dan waard. [Lees verder](#)

Voor meer informatie over haar werk: www.getekendsips.nl

Capelle aan den IJssel

Leden van de Kunstkring kunnen exposeren in het Gemeentehuis van Capelle aan de IJssel van 20 juni t/m 11 september 2014. [Lees verder](#)

Steinhagen

Met Steinhagen is contact voor een bezoek en expositie in het najaar

bestuur



Algemene Ledenvergadering van 4 maart

De algemene ledenvergadering van 4 maart verliep voorspoedig zoals bij een stabiele vereniging hoort. Zonder problemen werden de financiële verantwoording, het jaarverslag en de begroting voor 2014 goedgekeurd. Meeste aandacht ging uit naar de nieuwe leden die zich op deze avond kort introduceerden.

Bestuursvergadering 19 maart

Het bestuur vergaderde op 19 maart dit jaar voor de tweede maal. Belangrijke punten waren de voorbereiding van de exposities voor 2014 en een vooruitblik daarop voor 2015. Besloten werd tot aankoop van nieuwe tafels en ook het programma voor het 45-jarig bestaan werd doorgesproken.



Project Gestel

De financiering van het beeld van Leo Gestel heeft door het nog niet afgehandeld en beantwoord zijn van alle subsidieaanvragen en het afhaken van het Mondriaan Fonds vertraging opgelopen. Na overleg met leden van het Comité van Aanbeveling en de beeldhouwer is een aangepast plan gemaakt (26.000 in plaats van de aanvankelijke 55.000 euro). Uiterlijk eind augustus

moeten alle aanvragen zijn afgehandeld en kan dit traject hopelijk positief worden afgesloten.

Terugblik 45 jaar Kunstkring (2)

Leo Borsboom

Deze keer een oud-lid aan het woord. Leo Borsboom. Wie kent hem niet.

Over de Kunstenaarsvereniging die vanaf 1969 bestaat, weet Leo beeldend te vertellen. Met zijn plakboeken uit die beginjaren bewaart hij een prachtig en waardevol archief van foto's en krantenknipsels over de vereniging in de eerste jaren. Al bladerend komen we prachtige en soms aan-
doenlijke foto's tegen.

We zien Jan Vermaat en Jan Huffener als jonge mannen en piepjonge dames als Puck Sluijs, Nancy Six Dijkstra en Marjolein Schouten.



Leo herinnert zich vaag de aanleiding tot het vormen van een kunstenaarsgroep. Het was een jonge Jilles Achterberg, die zich als een ware Rembrandt vertoonde op de grote feesten in het jongeren-
centrum van Houttuin Sluipwijk, (nu de bowling) en actief opriep om in Woerden meer aan kunst te gaan doen.



Portret door Gerdien Meijnen

De eerste echte expositie die Leo zich herinnert, vond plaats op het exercitieterrein ter gelegenheid van Woerden 600 jaar stad in 1972. In die tijd was er al een groep van ca 10 man actief onder aanvoering van Arco Fellingner. Deze was samen met Jan Vermaat en Cees Andriessen eigenlijk een van de drie echte oprichters van de groep.

Er werd getekend in de studio van Hans van Ommeren in Barwoutswaarder en in een school in Tournouysveld. Zoals vorige keer verteld door Puck Sluijs verhuisde men naar Kamerik waar Jan Vermaat een daggeldershuisje had gehuurd en waarna men doorverhuisde naar Bredius en in een tuinhuisje terecht kwam. Vlak bij Babylon.



Leo vertoont met trots een foto uit die tijd waarop we herkennen: Jaap van de Vooren, Jan Huffener, Dirk van der Kloet, Leo zelf, Riet Termaat, Geerco Hofstra, Frans van Proosdij, Jena Venema, Jeannet Huizinga en Greet van Wijk.

Pas in 1988 kwam het tot een tweede initiatief voor een vereniging voor beeldende kunsten in Woerden. De toenmalige meester Schippers richtte de Schildersclub Woerden op, waar bekende oud-Kunstkringleden als Ton Lempers en Leo Peterse ook actief waren.

Een andere foto dateert uit 1990. Op 15 december werd een expositie in de polikliniekhal van het Hofpoortziekenhuis geopend door de heer F. Landmeter, directeur van de Nederlandse Middenstandsbank te Woerden. Een sponsor was in die tijd echt wel nodig. De exposerende kunstenaars die we op de foto zien zijn: Jan Huffener, Leo Borsboom, Chris Jut, Annelies Hose (van der Sman), Henk Kooy, Carla Visser, Dirk van der Kloet en Frans van Proosdij.



In 2001 nam Leo afscheid van de Kunstkring. Er waren meer dingen in het leven die zijn interesse hadden zoals het organiseren van en het meedoen aan wielervedstrijden. Met Roel van de Bij richtte hij een kleine schildersgroep op in de Badkuip waarmee de diversiteit aan kunstenaarsgroepen in Woerden alleen maar toenam. Herinneringen aan een mooie eerste 25 jaar van de Kunstkring. Mooi vanwege de goede sociale contacten binnen de Kunstkring, het glaasje wijn na afloop en het gezamenlijk schilderen. Belangrijke ele-

menten die de vereniging goed heeft weten vast te houden.
In de volgende Nieuwsbrief meer over de laatste twintig jaar.

Wil je de **Terugblik 45 jaar Kunstkring (1)** nog eens teruglezen, [klik hier](#)

Redactie: Theo Aarsen, mmv Leo Borsboom, Hans Hagen, Bep Cherillo, Maria Margraf, Ton Friederichs en Cor Lujendijk